



**KONUK YAZAR**  
Prof. Dr.  
Engin  
BERBER

## İzmir'in ebedi misafiri: ZÜBEYDE HANIM

### TÜRKİYE

Cumhuriye-  
ti'nin mimarı  
M. Kemal Atatürk'ün  
annesi Zübeyde Hanım'ı kaybedeli 95 yıl  
oldu. Başlangıçta, bü-  
yük Türk şairi Nazım  
Hikmet'in, "Korkunç  
ve mübarek elleri;  
ince, küçük çeneleri,  
kocaman gözleriyle;



anamız, avradımız, yârimiz" dediği fedakâr, inançlı  
ve iffetli kadınlarımızdan biriydi Zübeyde. Oysa  
ölümünden önce, TBMM Reisi, Yunanistan ve  
ordusunu Türkiye'den sürüp çıkaran muzafer bir  
komutan, milli bir kahraman ve mazlum halkların  
imrenerek baktığı bir siyasetçi olarak, Gazi M.  
Kemal Paşa'ya can vermiş kadındı. Bu durum  
onu çok gururlandırsa da, ferdi olduğu milleti ve  
devletini kurtaran oğlunun elini öpmek isteyecek  
kadar mütevazıydı.

### 'SOYUMUZ YÖRÜKTÜR'

Selanik eşrafından hatırı sayılır bir ailenin  
çocuğu olan Zübeyde Hanım'ın (dğm. 1857)  
ataları, olasılıkla orta Anadolu'dan Rumeli'ye göç-  
müş/göçürülmüş Yörük-Türkmen aşiretlerindendi.  
Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım (Atadan),  
Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edilen anılarında,  
"... Annemden sık sık şunları dinlemişimdir:  
Bizim esas soyumuz Yörük'tür. Buralara Konya-  
Karaman çevrelerinden gelmişiz..." demektedir.  
Sık sık atalarının Anadolu'dan gelmiş Yörük  
Türkmenlerinden olduğunu söyleyen Atatürk  
de, mahalle ve okul arkadaşı Fuat Bey'e (Bulca),  
vefat eden kız kardeşi Naciye'yi şöyle tarif etmişti:  
"Naciye annem gibi sarışın, mavî gözlü, duru  
beyaz tenli idi. Tipik bir Yörük kıydı".

Dindarlığı ve okumaya merakı nedeniyle  
ismine "Molla" sıfatı eklenen Zübeyde Hanım  
1921 yılında, her yıl Kadir Gecesi'nde öğrenciler  
tarafından hatim indirilmesi, yapılan hatmin se-  
vabının Hz. Peygamberin ruhuna, ehlibeytine,  
enbiyalara, ilk dört halifeye, evliyalara, müminlere,  
şehitlere, babası-annesi akrabaları ile küçük yaşta  
hayatını kaybeden çocuklarına gönderilmesi ve  
öğrencilere yılda bir defa mevsim meyveleri da-  
ğıtılması şartıyla Darüşşafaka'ya 20.000 kuruş  
bağışlamıştı. Molla Zübeyde'nin, yerimiz elver-  
mediği için burada ayrıntılarına giremeyeceğimiz  
25 Ocak 1922 tarihli vasiyetnamesinin iman ve  
ahlak sahibi, adil, hak bilir ve şefkat dolu bir  
insanın yazılı abidesi gibi olduğunu da belirtelim.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca, insan kılıfına  
bürünmüş bazı alçakların, doğru olmadığını bil-  
dirdiği halde, siyasi sebeplerle her fırsatta hatırasına  
hakaret ettikleri Zübeyde Hanım, iklimi ekleme  
ağnılarına iyi gelir düşüncesiyle İzmir'de, Lâtiye  
Hanım'ın Karşıyaka Tren İstasyonu'na yakın  
olan köşküne gönderilmiş ise de, 14 Aralık  
1922 günü yerleştiği ve 2008 den beri "Lâtiye  
Hanım Köşkü Anı Evi" olarak hizmet vermekte  
olan bu köşkte, 14 Ocak 1923'te yaşamını yi-  
tirmiştir.

### ATATÜRK KİTABEYİ KALDIRTI

Acı haberi Eskişehir'de alan M. Kemal Paşa,  
Başyaveri Salih Paşa'ya şu telgrafi göndermişti:  
"Verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti.  
Merhumenin münasip bir tarzda merasimi tedfi-  
niyesini (defin törenini) ifa ettiriniz. Cenab-ı Hak  
milletle hayat ve selamet bahş eylesin". 27 Ocak  
günü geldiği İzmir'de, annesinin Karşıyaka'daki  
Hacı Osman Paşa Camii (eski Soğukkuyu, şimdi  
Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde) avlusunda  
bulunan mezarını ziyaret eden M. Kemal, Lâtiye  
Hanım'ın yaptırdığı mermer sanduka ile uzun  
kitabeden hoşlanmadı. Sonradan Hasan Rıza  
Bey'e (Soyak), "İlk fırsata İzmir'e gidersin, bu  
sandukayı ve kitabeyi kaldırtırsın, dağdan iki  
büyük ve uzun taş getirirsin, birini olduğu gibi  
bir temel üzerine tespit ettirir, diğerini baş tarafına  
diktirirsin ve bunun bir yerini biraz düzelttirerek  
(Atatürk'ün anası Zübeyde burada gömüldüğü)  
diye yazdırırsın, altına da ölüm tarihini koydurursun  
yeter" demişti. Atatürk'ün bu isteği 1940 yılında  
gerçekleşebilmiş, anıt-mezar bugünkü halini al-  
mıştır.

Yerin cennet mekân olsun Zübeyde Hanım.  
Hiçbir şey seni Türk kadınının aklı ve gönlünden  
söktüp alamaz.